

M. Ali Birand Brüksel'den yazıyor



Bu insanlar sayesinde görmeyen gözler ışığa, kaza kurbanları sağlığa kavuşuyorlar.

SAYILARI BÜTÜN DÜNYADA 500 BİNE YAKLAŞAN

AMATÖR RADYOCULAR HAYAT

KURTARIYOR

Hiç birimizin farkında olmadığımız bir grup insan, her gün dünyanın bir ucundan Öteki ucuna seslenme imkanı buluyorlar: Amatör radyoculardır bunlar.

Türkiye'de yasak olduğu için gelişmemiş olan bu <<Merak>>, dünyada yaklaşık 500 bin kişiyi sarmış durumda. Küçük bir radyo alıcı-vericisinin başına oturan bu

<<amatörler>>, binlerce kilometre uzaklıktaki bir başka <<amatör>> le karşılaşır veriyorlar. Bir gün Güney Amerika'daki bir başka zaman Afrika'daki biriyle karşılaşır tanışmanın zevki, giderek, dünyayı gittikçe daha büyük bir ritim ile kaplıyor. Kısa dalgada geçen bu dostluklar zaman zaman güzel hikayelerde konu oluyor.

İLGİNÇ BİR OLAY

Belçikalı Maurice Blinn, başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor:<<Kısa dalgada Benim adım F2FV'dir. Yani Foxtrott 2- Foxtrott Victor. Belirli saatlerde radyomu açar ve mesela 40 metre üzerindeki banda genel bir çağrıda bulunurum. Kendimi tanıttıktan sonra,cevap beklerim. En çok yirmi dakika sonra mutlaka bir cevap gelir.

Geçenlerde Güney Afrikalı bir tekstil fabrikatörüyle tanıştım. Daha önceleri,Güney Amerika'daki bandlarla çok ilgileniyor ve durmadan gelenleri cevaplamaya çalışıyordum.

1970 yılında başımdan ilginç bir olay geçti. Radyomun başındayken karşıma Venezuela'dan Alvaro adında biri çıktı. Kardeşi Ernesto Roca Castro'nun Bogota'da hastanede yattığını ve doktorların bir ilaç aradıklarını söyledi. İlk kez arka arkaya geçirdiği şok genç adamın görüşünü yok ediyordu ve bunu önleyici ilaç sadece Fransa'da vardı. Derhal harekete geçtim ve tanıdığım bir eczahaneden ilacı buldum. Artık mesele ilacın yollanmasına kalmıştı. Ertesi sabah bir uçağın kalkacağını öğrendim. Hastalığın ne derece önemli bir olduğunu ve gözlerin yavaş yavaş sönüşünün ne demek olduğunu çok iyi bilirim (M. Blinn de kördür).

POLİS ARAYA GİRİYOR...

İlacın eczahaneden uçağa götürülmesi büyük bir problemdi. Hemen jandarmayı aradım ve durumu anlattım Büyük anlayış gösterdiler ve bir ekip görevlendiriler. İlaç iste-nen saatte uçağın pilatuna verilmişti. Derhal radyoma döndüm ve Alvaro'ya müjdeyi verdim. Binlerce kilometre ötede hüngür hüngür ağlayan bir insanın hıçkırıklarını duyuyordum. Bir daha Alvaro ile karşılaşmadım.

AVCILARI ÖYKÜSÜ

Geçen yıl Kenya'da av sırasında bir Renoserda taradıktan sonra çekilir.Hikayesi de ilginç:Hayvan yaralanınca avcıların üzerine hücum eder ve birini ağır şekilde yaraladıktan sonra çekilir. Ne yapacaklarını şaşırın avcılar,orman içinde bir amatör radyocunun evine sığınır. Telefonun bulunmadığı ormanda radyosuyla oynayarak vakit geçiren adam,yaralının hayatını kurtarır: Amatör radyocu, Fransa'nın Bordeaux şehrinde bulunan biriyle karşılaşır ve durumu anlatır. Mesaj Bordeaux'dan, Amerika'ya, Miami şehrine ulaşır. Oradan da Nairobi'deki bir diğer amatöre gider.

Kazadan iki saat sonra yaralıları almak üzere bir helikopter evin tepesinde uçmaya başlar.

Aynı şekilde Bogota'yı yerle bir eden korkunç deprem sırasında,tüm telekomünikasyon sisteminin yok olması üzerine,dış dünya ile irtibatı tamamen <<amatör radyocular>> kurabilmişlerdir.

Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Ürdün Kralı Hüseyin'in en büyük zevklerinden birinin İsrail dahil her yerdeki radyocularla sohbet etmek olduğunu herkes bilir.

Amatör radyocular bir klüp gibidiler En büyük zevkleri,listelerine mümkün olduğu kadar çok diğer amatörlerin isimlerini ilave edebilmektir.

Konuşmalar çok uzun süremez zira devletler PTT gelirlerinin düşmemesi için konuşmaların sınırlanmasını istemiştir. Yardım gibi olaylar dışında, karşılıklı uzun konuşmalardan mümkün olduğu kadar kaçınılır. Tabii,Amerika bunun dışındadır. Amerikalılar istedikleri gibi ve istedikleri sürece konuşurlar. Hatta özel teşebbüs uzaya bir de uydu fırlatmıştır.

Yüzbinlerce tirajlı gazeteleri,bültenleri ve yayınlarıyla <<amatör radyocular>> konuşma ve tanışma sahalarını devamlı olarak geliştirmeye çalışırlar. Bandlarda her gün aynı saatte karşılaşma imkanı olmadığından dolayı,sürprizler bunların en büyük eğlenceleridir.

TÜRKİYEDE YASAK

Amatör radyoculuk Türkiye'de kanunen yasaktır.Osmanlı zamanından kalan<< Telefon telsiz kanununa>> göre,bu tip yayın,tamamen devletin tekelindedir. Fakat yine de bazı amatörlerin dışarıyla konuştukları bilinir.

İşte bize yabancı gelen bir <<merak>> dalgası daha..

23.08.1973 Tarihli Milliyet Gazetesinden alınmıştır. TA3BE Cihan EMRE